

Δεύτερη συνάντηση εκπαιδευτικών στη Φινλανδία

28 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2013

Political Map of Europe



Η συνάντηση έγινε στην πόλη Τόρνιο, μια μικρή πόλη με 23000 κατοίκους. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία και έχει ως «δίδυμη αδερφή» τη σουηδική πόλη Χαπαράντα.

Η Φινλανδία είναι γνωστή ως η χώρα των 1000 λιμνών και έχει πρωτεύουσα το Ελσίνκι. Η απόσταση μεταξύ Ελσίνκι και Τόρνιο είναι 738 Km.



Πολύ κοντά στο Τόρνιο, βρίσκεται το Ροβανιέμι, η πόλη του Άη Βασίλη, από όπου περνά ο αρκτικός κύκλος, που έχει γεωγραφικό πλάτος 66° και $33'$.



HANNULAN KOULU

Το σχολείο που μας φιλοξένησε, ντυμένο στα ολόλευκά του, έχει 270 παιδιά, ηλικίας 7 μέχρι 13 χρόνων, χωρισμένα σε 13 τμήματα. Στο κτήριο ακόμα φοιτούν και παιδιά προδημοτικής ηλικίας.



4 από τα 13 τμήματά του, θεωρούνται μουσικά τμήματα, διότι τα παιδιά που φοιτούν σ' αυτά έχουν ιδιαίτερες ικανότητες στη Μουσική και ασχολούνται με το μάθημα αυτό 4 περιόδους τη βδομάδα.



**Τα παιδιά φτάνουν στο σχολείο
περπατητά ή με τα ποδήλατά τους.
'Αλλα έρχονται με τους γονείς τους.
Όλα είναι κατάλληλα ντυμένα και
μπαίνοντας στο σχολικό κτήριο,
βγάζουν σακάκια και μπότες προτού
μπουν στις τάξεις.**





Τα παιδιά από τη Φινλανδία, μάς καλωσόρισαν στο σχολείο τους με ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα στη μεγάλη αίθουσα του σχολείου.





**Στη συνέχεια έγιναν
ταυτόχρονα 7 εργαστήρια, ένα
για κάθε χώρα επισκέπτη. Στο
κυπριακό εργαστήριο, τους
μιλήσαμε για την πατρίδα μας,
για το σχολείο μας...**





...για τα χριστουγεννιάτικα
ήθη και έθιμά μας.

**Με πραγματικά φύλλα ελιάς
που πήραμε μαζί μας, τα
παιδιά έφτιαξαν τη σημαία της
Κύπρου, με την ελιά στο
κέντρο, ως ένα από τα
χαρακτηριστικότερα δείγματα
της κυπριακής χλωρίδας.**





Τα παιδιά φωτογραφίζονται με τις τελειωμένες κατασκευές τους.

Τα παιδιά είχαν και την ευκαιρία να δοκιμάσουν και κυπριακές ελιές.





Η συνεργασία των 8 σχολείων στο πρόγραμμα Comenius είναι εμφανής σε διάφορες γωνιές του σχολείου.



Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διάφορα μαθήματα στο φινλανδικό σχολείο. Εδώ είδαμε Μαθηματικά.

Τα θρανία των παιδιών είναι ατομικά και χρησιμοποιούνται
και ως χώρος φύλαξης των βιβλίων και άλλων υλικών.





Mάθημα Μουσικής !!!



Μάθημα Αγγλικών



Διάλειμμα και παχνίδια στο χιόνι!!!











Όλοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές έχουν καθημερινά γεύμα στο σχολείο δωρεάν από το κράτος.



Ο υπεύθυνος για θέματα εκπαίδευσης στο Τόρνιο, μας ενημερώνει για το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας.



Στις συναντήσεις που είχαμε
όλοι οι εκπαιδευτικοί,
συζητήσαμε για το μάθημα
που έκανε ο καθένας,
μελετήσαμε τις σελίδες που
ετοιμάσαμε για το κοινό μας
βιβλίο και αποφασίσαμε τις
επόμενες δραστηριότητές μας.



Campfire με λουκάνικα στη φωτιά !





Ομαδική φωτογραφία στο Ροβανιέμι.



Στο σπίτι του 'Αη Βασίλη!



Όλοι μαζί με τον 'Αη Βασίλη!

**Μαζί με τη μασκότ μας,
το Mr Snowy, επιστρέφουμε στην
Κύπρο γεμάτοι εμπειρίες, από
μια χώρα τόσο διαφορετική από
τη δική μας.**

**Μάθαμε από πρώτο χέρι γιατί
“under the same european sky,
how weather and life are different
for you and I”.**

