

Τρίτη συνάντηση εκπαιδευτικών στην Πολωνία 7 – 11 Μαΐου 2013



Η συνάντηση έγινε στο χωριό Maksymilianowo, 15 km μακριά από την πόλη Bydgoszcz, η οποία βρίσκεται 220 km βορειοδυτικά της Βαρσοβίας, της πρωτεύουσας της Πολωνίας.



Szkola Podstawowa

Το σχολείο που διοργάνωσε τη συνάντηση έχει 275 μαθητές ηλικίας 6 μέχρι 12 χρόνων.



Τετάρτη 8 Μαΐου 2013
Πρώτη μέρα στο σχολείο





Ο διευθυντής του σχολείου
και τα παιδιά μάς
καλωσόρισαν με ένα όμορφο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα στη
μεγάλη αίθουσα του
σχολείου.







**Στη συνέχεια έγιναν
ταυτόχρονα 7 εργαστήρια, ένα
για κάθε χώρα επισκέπτη. Στο
κυπριακό εργαστήριο, τους
μιλήσαμε για την πατρίδα μας,
για τα πασχαλινά ήθη και
έθιμα μας και τους κεράσαμε
φλαούνα.**



**Με διάφορα υλικά που
πήραμε μαζί μας, βοηθήσαμε
τα παιδιά να φτιάξουν το
κεράκι του Mr Snowy, μια
δραστηριότητα που τους
άρεσε πάρα πολύ.**





Τα παιδιά φωτογραφίζονται
με τις τελειωμένες κατασκευές
τους.









Δώσαμε ακόμα το δώρο από
το σχολείο μας στο διευθυντή
του πολωνικού σχολείου.

Στην πρώτη συνεδρίαση που
ακολούθησε το απόγευμα,
όλοι οι συνάδελφοι με τη
σειρά, παρουσίασαν τις
κατασκευές που έκαναν με τα
παιδιά, ανταλλάζοντας με τον
τρόπο αυτό ιδέες και
μεθόδους.





Η πρώτη μέρα στο σχολείο τελειώνει με μια
ομαδική φωτογραφία στην είσοδο του σχολείου.



Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διάφορα μαθήματα στο πολωνικό σχολείο. Εδώ είδαμε Μαθηματικά και Γυμναστική.



Στη μεγάλη αίθουσα του σχολείου, παρακολουθήσαμε και ένα ενδοσχολικό διαγωνισμό γνώσεων σχετικά με τις συνεργαζόμενες χώρες στο πρόγραμμα.



**Στις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται μετά τα
μαθήματα του σχολείου, καθορίζονται τα επόμενα βήματα
της συνεργασίας και αξιολογείται η όλη προσπάθεια.**



Με τη βοήθεια ξεναγού, οι συνάδελφοι στην Πολωνία φρόντισαν να γνωρίσουμε την πόλη Bydgoszcz.



Επίσκεψη στο Μετεωρολογικό Σταθμό της πόλης



Στο δασικό σταθμό της πόλης, οι υπεύθυνοι μάς μίλησαν για τα δάση της χώρας και στη συνέχεια είχαμε κοινό δείπνο με γονείς του σχολείου. 'Όλοι οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν και ένα τραγούδι από τον τόπο τους. Εμείς το χορέψαμε κιόλας!



